

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE
Liturgie op 7 april 2024 om 9.30 uur

Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

Morgenlied: Lied 215:1 en 3 – ‘Ontwaak, ontwaak...’

(gemeente gaat staan)

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed

- v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
- g. **die hemel en aarde gemaakt heeft.**
- v. die trouw houdt tot in eeuwigheid,
- g. **en niet laat varen de werken van zijn handen.**
- v. Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
- g. **Behoed ons, keer U naar ons toe,**
- v. schenk ons de adem van uw Geest.
- g. **Amen.**

Zingen van psalm op de zondag na Pasen: Lied 81:1 en 8 – ‘Jubel God ter eer...’

(gemeente gaat zitten)

Gebed om ontferming – er zijn drie gebedsintenties, elke intentie wordt afgesloten met ‘Daarom roepen wij tot U’, waarna het kyrie van Lied 301a zingen:

Aankondiging glorialied

Glorialied: Lied 281:8, 9 – ‘Hij gaat ons voor...’

DIENST VAN HET WOORD

Groet: v. De Heer zij met u!
g. *Ook met u zij de Heer.*

Bij de lezingen en de uitleg...

Zingend gebed bij opening van de Bijbel: Lied 281: 7 en 10 – ‘Gij hebt uw woord ...’

Lezing uit de Thora: Genesis 25:23-26 en Genesis 38:27-30 – door lector

De HEER zei tegen haar [...] Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.’

Toen de tijd van bevalling was gekomen [...] Hij werd Zerach genoemd.’

Zingen: ‘Ik zal er zijn voor jou’ (tekst: Piet Schelling; melodie: Leighton George Hayne; ook in Lied 756)

Ik zal er zijn voor jou.
 Wil jij er zijn voor mij?
 Ik zal er zijn voor jou,
 wij sa - men, zij aan zij.

2. Jij vraagt waar Ik verkeer,
 Ik zeg je: her en der.
 Jij vraagt waar Ik verkeer,
 mijn antwoord is: niet ver.

Lezing uit de poëtische literatuur: Hooglied 2:8-15 en Hooglied 4:5 – door lector

Hoor! mijn lief! [...] onze wijngaard vol bloeiende ranken.

*Je borsten zijn als kalfjes,
 als de tweeling van de gazelle.*

Zingen: 'Ik zal er zijn voor jou' (melodie: Leighton George Hayne; ook in Lied 756)

3. Wil jij er zijn voor haar
 met water en met brood?
 Wil jij er zijn voor haar
 te midden van haar nood?

4. Jij mag er zijn voor hem,
 gevluht, ver weg van huis.
 Jij mag er zijn voor hem,
 onveilig, zonder thuis.

5. Ik ben wie niemand heeft,
 verloren en verguisd.
 Ik ben wie niemand heeft,
 in wie de leegte huist.

6. Ik woon in ieder mens,
 die vraagt: waarom en hoe?
 Ik woon in ieder mens,
 die zoekt: waarheen, waartoe?

Lezing uit het Evangelie: Johannes 20:24-29 – door lector

Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, 'tweeling'), was er niet bij [.....] Gelukkig zij die niet zien en toch geloven.

Lofprijzing: Lied 339a – 'U komt de lof toe...'

Verkondiging – met als motto: 'In het tweevoud schuilt de toekomst'

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 982:1 en 2 – 'In de bloembol...'

DIENST VAN DE GBEDEN

Dankzegging en voorbeden, afsluitend met het Onzevader

Gebeden

Info Collecte

Slotgezag: 'Maak heel mijn leven tot een lied' (in: Het liefste lied van Overzee; melodie ook Lied 870)

Maak heel mijn le-ven tot een lied,
 ook als de dag ver-stilt.
 Maak wie ik ben ge-tui-ge van
 uw we-zen en uw wil.

2. Niet slechts mijn lippen of mijn hart
 zijn daartoe instrument.
 Alleen mijn hele wezen kan
 pas zingen wie U bent.

4. Vul mij daarom met diepe dank,
 tot heel mijn leven zingt
 van U en van uw liefde voor
 wie klein is en gering.

3. In wie ik ben, in wat ik doe,
 in al mijn gaan en staan
 klinkt zo de lof aan U, mijn God,
 en wordt uw wil gedaan.

5. Dan geef ik U, in wie ik ben
 de eer, mijn leven lang
 en bloeit uit alles wat ik doe
 een altijd nieuw gezang.

Wegzending en Zegening – met gezongen *Amen* door gemeente